



Laat de wind mijn zorgen wegblazen.
Laat het zand vaste grond onder mijn voeten geven.
Laat de zee mij leren dat het leven eb en vloed kent.
Laat de horizon mijn zicht verbreden.
Laat het strand me voelen dat iedereen komt en gaat – ook ik – en alles voorbij gaat.
Wij mensen zijn slechts korreltjes zand om te worden weggespoeld en weggeblazen.
Laat de wolken mijn angsten meenemen.
Laat de zon me leren te genieten van elke dag hier en nu.

Bamber

“Liefste Marcel.
Jij zit op de eerste rij. Kijk, luister.
Want het is echt waar:
jij was het waard om lief te hebben.”

Een spirituele boodschap

Niets is voor altijd
Niemand leeft voor eeuwig
De bloem die verdwijnt en afsterft
Winter gaat voorbij, de lente komt.
Omarm de cirkel van het leven
Dat is de grootste liefde die er is
Overstijg angsten, overstijg de angst
Als je angst overstijgt ontstaat er een plek waar liefde groeit.
Als je weigert om de impulsen te volgen
Van angst, woede en wraak
We hebben een herhaalde discipline nodig
Een oprechte training om onze oude geestelijke gewoontes te laten gaan.
En om een nieuwe kijk op leven en liefde te vinden.
We zijn allemaal hetzelfde, allemaal
De grootste momenten in onze levens gebeuren
Wanneer we onszelf toestaan om van elkaar te leren.
Wat heeft liefde hiermee te maken?
Liefde maakt je een gemakkelijker persoon om lief te hebben.
Liefde laat je veilig voelen,
Liefde groeit als je vertrouwt
Als je stil bent en luistert.
Luister.

Eredienst voor Marcel

23 april 2019

- Binnenkomst gasten
op muziek van Ane Brun.

Begin, 13.30 uur

- A. Zijn zoon Mick en z'n bodyguards Jordy, Hessel en Sebas dragen Marcel binnen.

By Your Side, Ane Brun
"You think I'd leave your side baby.
You know me better than that.
You think I'd leave you down
when you're down on your knees
I wouldn't do that."

- B. Els Rientjes heet de gasten welkom.
- C. Meditatie door Bamber

A spiritual message, Tina Turner
"Nothing lasts forever, no one lives forever
The flower that fades and dies, winter
passes and spring comes."

- D. Burengesprek, een techniek die Marcel in zijn FutureCheck presentaties altijd toepaste.
- E. Mick spreekt
- F. Jordy en Hessel spreken

De Verzoening, Bamber
"Maar zijn wij samen niet sterker dan alles
wat mij bedreigt
Ik sta klaar voor de strijd. Met als wapen de
waarheid."

- G. Sebas spreekt

- H. Liesbeth spreekt

- I. Fotocollage.
Marcel was een vriend voor velen: foto's van tweeënehalf jaar terwijl hij ziek was.
"Wat hebben we mooie dingen gedaan!"
No love without freedom, Dido
"Geen liefde zonder vrijheid.
Geen vrijheid zonder liefde."

- J. Bamber, spreker

- K. Korte condoleance.
Om ons verdriet te delen en te glimlachen.

- L. Erehaag buiten met kinderen en jongeren
vooraan. De jongens tronen Marcel naar
het laatste afscheid.

- M. 15.45 uur. Mick en Bamber verlaten de
kerk en rijden met Marcel's lichaam
("Mijn lijf is gecrasht") weg.

Besluit

