

Liesbeth spreekt:

Ik kende Marcel al eerder dan dat ik Bamber kende, namelijk uit de Internetwereld waar Marcel toen al een veelgevraagd spreker was, een innovator en een inspirator met haarscherpe analyses over de toekomst die ons te wachten stond.



In 2003 wilde hij weer eens afspreken om bij te praten en hoorde geduldig mijn frustraties aan over mijn zoveelste commerciële baan en dat ik eigenlijk maatschappelijke aspiraties had.

Hij zei al snel; “Je moet maar eens met mijn partner Bamber gaan praten, ik denk dat dat wel zal klikken”...

Nou, dat had je ook haarscherp gezien Cel... die “klik” was zelfs een interessant understatement te noemen!

Wat heeft jouw goede inschatting een prachtige wending aan mijn leven gegeven. Bamber en ik gingen volop aan de slag met jou steeds als een rots in de branding achter ons.... naast ons.... en zelfs voor ons als dat nodig was. Onvoorwaardelijk was je vertrouwen in ons met als gevolg dat we het gevoel hadden dat we alles aankonden.

We hebben zoveel van je geleerd en wat hebben we ook veel gelachen met je over alle gedoe soms! Weet je nog dat we op een gegeven moment zelfs zover waren dat we wel een Bed & Breakfast

in Frankrijk zouden opzetten om van het gedoe af te zijn? En zelfs daarin dacht je mee en steunde je ons!

Een man van weinig woorden was je... maar alles wat je zei was zo wijs en zo liefdevol...

En je hield zoveel van Bamber...

Ik weet nog dat we op een congres zaten en Bamber wegliep om even drinken te halen en je zei..."wat hou ik toch ontzettend veel van die man"... Daar was je op dat moment zo open en duidelijk over...

Nooit vroeg je om een plek op de voorgrond, je was bescheiden, lief en had alles voor Bamber over...

Toen je 2,5 jaar geleden de diagnose te horen kreeg, vroeg ik aan je wat ik voor je kon doen... en je enige wens was dan ook dat alles gewoon "door zou gaan" voor Bamber...

Nou Cel, daar hoef je je geen zorgen over te maken, dat is gelukt en we gaan door en we blijven doen wat we zo belangrijk vinden en wat we samen met jou hebben opgezet....

Lieve Cel, ik ben je heel dankbaar voor jouw liefde, wijsheid en onvoorwaardelijke steun en we gaan je zo ontzettend missen...

Goede reis lieve Cel...